

Buitenland rit - Zwarte Woud

door Luuk - 26 juni 2014

Op woensdag 11 juni was het weer zover: de buitenland rit. Deze keer ging de rit naar het schitterende Zwarte Woud en het was daarmee best wel een verre reis.

Op woensdag werd 's morgens om 10:30 uur verzameld bij restaurant De La Frontière in Slenaken. Velen kwamen hier 's morgens naar toe, maar een aantal deelnemers had overnacht in, of in de buurt van, Slenaken.

Zestien Sky Riders verschenen aan de start bij De La Frontière en zeven motords hadden besloten om rechtstreeks naar Wittlich te rijden.



Verzamelen bij restaurant De La Frontière in Slenaken

Voor het eerste deel van de rit, naar Wittlich in het Moezel gebied. Er waren vier routes beschikbaar, maar iedereen besloot om via de langste route door België en Luxemburg naar de bestemming te rijden. Een prachtige rit over vele kleine weggetjes; misschien iets te klein voor zo'n grote groep van zestien motoren. De meest ideale groeps-grootte is volgens mij overigens vier tot vijf motoren per groep.



het terras in Wittlich

In Wittlich stond hotel Lindenhof op ons te wachten en deze beschikt over een heerlijk terras. Zoals vooraf al bekend was, moesten een aantal mensen hier opdubbelen omdat er niet voldoende eenpersoonskamers beschikbaar waren.

De volgende dag werden de motoren gestart voor de rit naar Freudenstadt, onze bestemming in het Zwarte Woud.

De rit stak bij Bernkastel Kues de rivier de Moezel over en er moest gelijk flink gestuurd worden; een bochtig parcours verhinderde een rustig begin. Dan verder richting Kaiserslautern en het mooie Paltserwoud. Na Baden Baden werd het bekendste en mooiste stuk van de Schwarzwaldhochstrasse naar Freudenstadt gereden; een waardige afsluiting van deze mooie dag.

Hotel Teugelwald in Freudenstadt bleek een prima hotel, met een heerlijk terras en dito bier. Besloten was om in het hotel te eten, vanwege de verwachte vermoeidheid na de rit vanuit Wittlich.

Op vrijdag werd de eerste rondrit gereden, richting het zuiden i.v.m. wegafsluitingen in het week-



Schauinsland - Paragliders

end. Er waren drie route beschikbaar: kort, middellang en lang. Iedereen besloot de middellange route te gaan rijden en dat was een prima keuze. De korte route was ook schitterend, maar de middellange route had nog wat extra's: Schauinsland. Boven op de berg waren vele paragliders en deltavliegers actief en dat is voor een echte SkyRiders een lust voor het oog. Schauinsland is een van de mooiste stukjes van het Zwarte Woud, met een uitdagend en zeer bochtig stukje weg. Deze weg is in het weekend voor motorrijders afgesloten, maar daar hadden we op vrijdag dus geen last van. Velen genoten van de rit, maar een enkeling klaagde dat de rit te lang was. De korte rit was natuurlijk niet voor niets

gemaakt, maar dan moet je deze wel rijden als je niet zo ver wilt rijden.

Na een biertje op het terras van Hotel Teugelwald, werd door velen koers gezet naar het centrum van het stadje voor het diner. Het centrum ligt op slechts vijftien minuten lopen van het hotel en heeft vele terrassen op het centrale plein. Na een heerlijk diner weer snel terug naar het hotel voor de voetbalwedstrijd Nederland-Spanje.

Op zaterdag was er wederom de keuze uit drie verschillende routes, deze keer richting het noorden van het Zwarte Woud. Iedereen heeft gekozen voor de route 'bochten en mooie uitzichten' en de titel deed de rit eer aan. Deze route was niet al te lang en vooral het eerste deel was betoverend mooi.



De rit 'Bochten en mooie uitzichten'

Het avondeten werd deze keer door iedereen in het centrum van Freudenstadt genuttigd. Onze 'chef de mission' Leo had voor de hele groep besproken bij "het Brauhaus am Markt" en dat was weer een uitstekend idee. Heerlijk en gezellig gegeten.

De volgende dag moesten de motoren weer bepak worden, want de buitenlandrit naar het Zwarte Woud zat erop. Velen reden op zondag naar Nederland. Het eerste stuk van de route liep weer over de B500, ofwel de Schwarzwaldhochstrasse. Daarna was het voor de meesten urenlang rij-

den over de autobahn naar Nederland; enkele pensionado's hadden nog een stop voorzien in het Moezelgebied.

Een andere groep is doorgereden naar Italië, voor een verblijf in Lombardije.

Ik heb in ieder geval genoten van de rit door het Zwarte Woud en ik hoop velen met mij.

De buitenland rit naar het Zwarte Woud was weer eens wat anders en ik hoor van de deelnemers graag wat hun mening hierover is. Ook een suggestie voor het volgende jaar is van harte welkom.

De foto's staan natuurlijk weer in een album en ook het routebestand is (nog steeds) beschikbaar.



Vertrek uit hotel Teuchelwald in Freudenstadt